

Ἡ συστηματικὴ πνευματικὴ ἐργασία τῆς εὐλογημένης παρέας ἀπέδωσε πλούσιους καρπούς. Τὰ χρόνια ἐκεῖνα στάθηκαν θεμελιακὰ γιὰ τὴν περαιτέρω πνευματικὴ πορεία τοῦ Ἀντώνη. Ὁ ἴδιος ἔλεγε ἀργότερα: «Τὰ χρόνια ἐκεῖνα μᾶς ἐδραίωσαν, μᾶς στερέωσαν. Δόξα Σοι ὁ Θεός. Πραγματικά, ἀγωνιστήκαμε καὶ δουλέψαμε πολύ. Κανένας ἀπὸ τοὺς δεκαέξι δὲν μετάνοιωσε».

Οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς νέους ἐκείνους διάλεξαν τὴν ἐν Χριστῷ ἀγαμίᾳ καὶ μετὰ τὸ τέλος τοῦ πολέμου, μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Πνευματικοῦ τους ἐγκαταβίωσαν σὲ ιερές Μονές. Τὸ γεγονός ὅτι δεκατρεῖς ἀπὸ τοὺς δεκαέξι ἔγιναν καταξιωμένοι κληρικοί, πῶς θὰ μποροῦσε διαφορετικὰ νὰ ἐρμηνευθεῖ, παρὰ ώς «ἡ ἄλλοι-ωσις τῆς δεξιᾶς τοῦ Ὑψίστου»; (Ψαλμ. ος', 10).

Ἀπὸ τὴν δύμαδα αὐτὴν ξεκίνησαν οἱ Μητροπολίτες Θηβῶν καὶ Λεβαδείας κυρὸς Νικόδημος Γραικός, Δημητριάδος κυρὸς Ἡλίας Τσακογιάννης καὶ Θεσσαλιώτιδος κυρὸς Κωνσταντίνος Σακελλαρόπουλος. Οἱ μακαριστοὶ ιερομόναχοι π. Εὐσέβιος Γιαννακάκης, π. Γεώργιος Κουτής, π. Χαρίτων Σαρής (ἥγονός της Ιερᾶς Μονῆς Μεγάλου Μετεώρου), π. Καλλίνικος Λασκαρίδης (ἐφημέριος τοῦ νοσοκομείου «Ἄσκληποιεῖον» Βούλας), π. Τιμόθεος Χαραλάμπους (ἐφημέριος τοῦ Ιεροῦ Ναοῦ Ἅγιου Ἀθανασίου τῆς ὁδοῦ Μενάνδρου), π. Προκόπιος (ἐφημέριος τοῦ νοσοκομείου «Ἐύαγγελισμός»), π. Ἀρσένιος Κουμπούγιας (Γέροντας τοῦ Ιεροῦ Ἡσυχαστηρίου Παναγίας Γοργοεπηκόου Ναυπάκτου), π. Ιερόθεος Τριφύλλης (ἥγονός της Ιερᾶς Μονῆς Ἅγιου Γεωργίου Ἀστακοῦ) καὶ ὁ πρεσβύτερος π. Δημήτριος Οἰκονόμου. Ἐπίσης, ὁ π. Σωτήριος Καναβός, πρώην ἐφημέριος τοῦ νοσοκομείου «Ἐύαγγελισμός».

Ο μεγαλύτερος, ὁ Γκέτσης^{*}, ποὺ τοὺς ἐνέπνεε καὶ τοὺς βοήθησε ὅλους, ἀφοῦ πρῶτα ἐργάσθηκε ιεραποστολικὰ στὴν Καρδίτσα καὶ τὰ Τρίκαλα, ἔγινε μοναχὸς στὴν Ιερὰ Μονὴ Βαρλαὰμ Μετεώρων μὲ τὸ ὄνομα Μακάριος. Τέλος, ἐγκαταβίωσε στὴν Ιερὰ Μονὴ Σύμωνος Πέτρας στὸ Ἀγιον Ὄρος, ὅπου καὶ ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΓΑΝΝΑΚΑΚΗΣ

<<ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΟΥΡΑΝΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ>>